



P A A R D J E

Snuivend met trillende neusvleugels sta je stil
na je wilde galop door het groene land.
Een blik vol verwachting in glanzende ogen,
begrensd door magnifieke manen.

Niet alleen vrijheid wil je, ook vriendschap;
daarom duw je zacht tegen mijn vlakke hand
en hapt er zoete klontjes af.
Ik streef je zijden huid.

De band tussen ons is nog pril.
Ik zie vol vreugde je groei.
Later zullen wij samen één,
rijden op de wijde vlakte naast de zee.

Frances Verhaar



Hallo nieuwe wereldburger

Door de laatste bundeling van mijn kracht
vind je je weg naar het levenslicht.
Je mond opent zich happend naar lucht;
nadrukkelijk doorbreek je de stilte.

Naakt onbeschermd begint je bestaan
nu je geen deel meer bent van mijn lichaam
Jouw naakte lijfje op mijn lijf
zo kan ik je nog wat warmte geven.

Wat zal ik voor je zijn, mijn kleine?
een uitgestoken hand, een wakend oog?
Mijn stap zal jouw stap begeleiden,
tot dat je nieuwe stappen hoort.

Frances Verhaar

H
a
l
l
o

N
i
e